



**ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ.Α.Κ.Ε. Ε.Κ.Ε.-Δ.Α. – ΧΑΡΙΛΑΟΥ 30 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Τ.Κ. 19200**

2 / 4 / 2014

**ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 9/4/2014**

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι,

Τέσσερα χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις Παπανδρέου-Παπαδήμα-Σαμαρά- Βενιζέλου αγωνίστηκαν και αγωνίζονται ώστε να μην μείνει κανένα εργασιακό δικαίωμα στους Έλληνες εργαζόμενους.

Πραγματικά, κατακτήσεις που χρειάστηκαν γενιές για να χτιστούν γκρεμίστηκαν και χάθηκαν σ' αυτά τα τέσσερα δραματικά χρόνια που καθημερινά καταστρέφουν τα φτωχά και μεσαία στρώματα του Ελληνικού λαού.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!! ΕΛΕΟΣ !!!

Όλοι μαζί εργαζόμενοι-συνταξιούχοι-άνεργοι πρέπει να συναντηθούν στην Απεργία της 9 Απρίλη.

Όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε στην κυβέρνηση μια γερή απάντηση στη συνεχιζόμενη εφαρμοζόμενη πολιτική που καταστρατηγεί κάθε εργασιακό δικαίωμα που εξαθλιώνει εμάς και τις οικογένειές μας και μας οδηγεί στον εξευτελισμό και στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Κυριακή 30 Μάρτη, ολοκλήρωσαν το καταστροφικό τους έργο στα εργασιακά δικαιώματα.

Καταργούν τα ελάχιστα εναπομείναντα εργασιακά, ασφαλιστικά, οικονομικά κεκτημένα.

Μειώνουν τις επικουρικές συντάξεις.

Καταργούν επιδόματα.

Καταργούν τις τριετίες συνολικά το 2017.

Έχουν αποφασίσει όλοι οι εργαζόμενοι να δουλεύουν ως σκλάβοι σ' ένα απαράδεκτο καθεστώς που επιτρέπει την ενοικίαση εργαζομένων, εξυπηρετώντας καθαρά τον πόθο των μεγαλοεργοδοτών.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΤΩΡΑ.

Η ΔΑΚΕ θα πρωτοστατήσει σ' αυτό τον αγώνα, γιατί αυτή η πολιτική καμία σχέση δεν έχει με τα ιδεώδη της παράταξής μας.

Εμείς θα παραμείνουμε πιστοί στις αρχές, στις αξίες του ριζοσπαστικού, κοινωνικού φιλελευθερισμού.

Λέμε όχι σ' αυτό το μόρφωμα πολιτικής που εφαρμόζεται στη χώρα μας σήμερα.

**ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ**

Δ.Α.Κ.Ε. Ε.Κ.Ε. - Δ.Α.